

De was buiten hangen

Geschreven door Erika Hoekstra

Weet u zeker dat u de titel goed gelezen heeft? Lees 'm nog eens. Las u niet 'de vuile was buiten hangen'? Ik heb soms zulke rare associaties. Ze komen als duveltjes uit doosjes wanneer ik met heel gewone dingen bezig ben. Bijvoorbeeld toen ik de was buiten ging hangen. Sinds kort heb ik onder het balkon waslijnen gespannen. Ruikt de was lekker fris en geen hinderlijke lappen textiel in huis. Terwijl ik met één van mijn eerste wassen naar buiten loop, dringt de gedachte zich op: 'ik ga de vuile was buiten hangen'. Onwillekeurig schiet ik in de lach. Schone was, zul je bedoelen. Waarom zou je vuile was ophangen?

De betekenis wordt omschreven als 'eigen onaangename dingen vertellen aan een buitenstaander'. Ik stel me voor dat je de was buiten gaat ophangen en dat de kans groot is dat je buurvrouw of buurman dat ook aan het doen is. Je spreekt elkaar aan en vertelt meer dan je lief is. Vooral ergernissen gaan snel over de tong. Maar is een buur een buitenstaander? En wat is er mis mee om je eigen sores naar buiten te brengen? Als het je dwarszit, ben je het kwijt. Als de luisteraar toevallig een goed advies geeft, helpt dat je mogelijk aan een positieve visie. Vervelend is het pas als je de vuile was van iemand anders buiten gaat hangen. Dan verschuift de betekenis al gauw naar schending van privacy. Mensen die minder open zijn, vinden dat niet fijn. En mensen die de schone schijn willen ophouden, al helemaal niet. Klokkenluiders zijn waarschijnlijk de enigen die bewust nadenken voordat ze hun negatieve berichten de wereld in helpen, bang om weggezet te worden als verklikker met alle publieke gevolgen van dien. Hun gevoel voor normen en waarden zegt dat het anders moet, maar de gevestigde orde heeft macht. Precies op dit moment krijg ik een mailtje binnen. Of ik een verzoek wil tekenen pro het houden van een referendum over de sleepnetwet. Méér bevoegdheden voor onze inlichtingendiensten. Meer kans dat uw en mijn privégegevens in het sleepnet terecht komen en we uit het oog verliezen waar die heen gaan. Laten wij daarom in een referendum eerst nog eens grondig sorteren op onze witte en bonte was, zodat we helder hebben welke was, en vooral van wie we de was uiteindelijk buiten gaan hangen.